



September 2017

nieuwsbrief

In dit nummer:

Welkom	1
Verkeersveiligheid	1
Afscheid nemen	2
Informatieavond	3
Nieuwe leerlingen	3

Welkom

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Even nog enkele afspraken op een rijtje:

De kinderen van groep 1/2 mogen om 8.25 uur naar de klas gebracht worden, ze kiezen een werkje en nemen dan afscheid van de ouder (oppas, opa, oma).

's Middags gaat de schooldeur om 13.10 uur open en gaan de ouders (oppas, opa, oma) niet meer mee in de klas.

Vanaf groep 3 gaan de ouders niet meer mee naar de klas. De kinderen verzamelen, als de bel gaat (om 08.25 uur), op de vaste plek

op het plein en worden door de leerkracht naar de klas begeleid.

Zorg dat uw kind op tijd op school is, zodat de lessen om 08.30 uur kunnen beginnen!

Vanaf groep 3 willen we graag dat u afscheid neemt van uw kind 's ochtends en 's middags bij het hek. De kinderen kunnen dan nog even lekker spelen.

Hiermee vergroten we de zelfstandigheid van de kinderen. Ook hebben wij beter overzicht op het plein. Wij zijn om 8.15 en 13.00 uur op het plein aanwezig. Om 12.00 uur en 15.15 uur bent u weer welkom op het plein.



WELKOM

Verkeersveiligheid

Belangrijke data

September:

12 en 14 : omgekeerde oudergesprekken
25 en 26 : infoavonden

In verband met de beperkte parkeermogelijkheden voor de school verzoeken wij u uw kind(eren) lopend of op de fiets naar school te brengen.

Komt u, als het niet anders kan, toch met de auto parkeer dan zo kort en zo veilig mogelijk.

Dus niet voor de ingangen parkeren!

Kinderen die niet op loopafstand van de school wonen en op de fiets komen moeten hun fiets (op de juiste manier) in het fietsenhok plaatsen. Hierbij is het belangrijk dat de fiets voorzien is van een goede stander!



Afscheid nemen

Veel kleuters vinden het af en toe best moeilijk om 's ochtends op school afscheid te nemen van hun vader of moeder. Daarom hier 5 tips hoe dit beter te laten verlopen.

Stap 1. Praat positief over school

Geef als ouder het goede voorbeeld. Door positief over school te praten, maak je het tot een leuke, veilige plek. Kinderen pikken de zorgen en de stemming van ouders op. Uit je zorgen liever waar je kind niet bij is. Want wat je aandacht geeft, groeit. Is je kind bijvoorbeeld heel verlegen, benadruk dat dan niet.

Stap 2. Verzin een ritueel voor het afscheid nemen

Een ritueel geeft kinderen een gevoel van veiligheid. Bespreek dit ritueel van tevoren met je kind. Zo weet hij wat hem te wachten staat. Probeer alles zo veel mogelijk in dezelfde volgorde te doen. Op school hangen jullie eerst de jas op, dan de tas aan de kapstok. In de klas geef je je kind een kus en een knuffel. Vervolgens zeg je iets liefs en druk je bijvoorbeeld even op z'n neus. Voor een kind kan dat houvast geven. Je kunt hem ook een knuffeltje meegeven. Voor veel kinderen is de school (met veel grotere kinderen in de buurt) best spannend. Ze hebben dan weer even extra veiligheid nodig.

Stap 3. Erken zijn gevoel

Ga niet tegen het gevoel van je kind in: hij voelt zich dan niet erkend en niet begrepen. Zeg gewoon wat je ziet. 'Ik zie dat je verdrietig bent' of 'Ik zie dat je het moeilijk hebt'. Dat hun eigen vader of moeder ze in ieder geval snapt, maakt ze meestal rustiger.

Stap 4. Zet de juf in

Kleuterjuffen of -meesters snappen kleine kinderen en zijn vaak goed in knuffelen en geruststellen. Het is niet erg om je kind even aan de juf te 'geven'. Bij haar op schoot voelt je kind zich meestal ook weer veilig. En zij kan hem net dat zetje geven dat hij nodig heeft.

Stap 5. Besef dat het weer over gaat

Het afscheid nemen moet gebeuren, dus uiteindelijk zeg je je kind toch gedag, ook al huilt hij. Blijf niet te lang hangen. Meestal is het huilen over zodra je de klas uit bent. Vraag maar aan de juf!

We merken ook dat het voor sommige kinderen uit hogere groepen nog lastig is. Ook hiervoor kunnen bovenstaande tips handig zijn. Een afscheidsritueel bij het hek. Een kusje, een aai over de bol en weg. Dan kunnen ze nog even lekker spelen met hun klasgenootjes en zijn ze het verdriet meestal zo vergeten. Als ze dan ook nog horen dat u als ouder heel trots bent, geeft ze dat vertrouwen voor de toekomst.



Belangrijke data oktober:

- 4: start Kinderboekenweek
- 11: toneel groepen 1 t/m 4
- 13: toneel groepen 5 t/m 8
- 23 t/m 27: Herfstvakantie



www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Informatieavond

Binnenkort ontvangt u informatie over de informatieavonden van 25 en 26 september. Ook ontvangt u binnenkort de ouderkalender met al onze activiteiten.

Nieuwe leerlingen

Op deze plek vindt u altijd een overzicht van leerlingen die in deze maand nieuw op school komen.

Tim, Daan, Djayden, Liselotte,
Eva, Yassir, Anela, Amir, Niruyan,
Dylan, Lorenzo, Noah, Albena
groep 1

Wij wensen hen veel plezier op
De Waterlelie!!

De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op onderstaande data.

Voor het schooljaar 2016-2017 is dat op:

7 september	7 december	8 maart
5 oktober	11 januari	5 april
2 november	1 februari	31 mei
5 juli		

Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar.....

Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen, dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

spreuk van de maand

**HET RITME
ZIT ER ALWEER IN**

**NOU DE
MELODIE NOG**

Loesje

POSTBUS 1045 6801 BA ARNHEM

